

Watjes!

Het Korps Mariniers kan maar met moeite rekruten vinden die de zware, negen maanden durende opleiding succesvol kunnen afronden. In de documentaire *De Uitverkorenen* van Geertjan Lassche ontstaat een ontluisterend beeld van de gamer-generatie. De nieuwe aanwas bestaat niet uit negens, maar uit zeseneenhalfjes.

De drilsergeanten zijn eensgezind over de oorzaak van het collectief falen van de twintigers die aan de Mariniersopleiding beginnen. Sergeant-majoor de Haan: „Jongens zijn beter thuis met de Playstation dan met andere dingen.” De jongens zeggen het zelf ook tijdens hun introductierondje: „Naast mij zit Jerry. Zijn hobby is gamen.”

De gamers die marinier willen worden, hebben blijkbaar weinig gehad aan die duizenden uren virtueel oefenen. En dat terwijl de laatste tien jaar politici en journalisten stelden dat het spelen van gewelddadige games zou resulteren in schietgrage Rambo's. Niet dus.

Om te beginnen hebben de rekruten weinig doorzettingsvermogen. Opvallender, als ze dan een keer als een gek kunnen schieten, dan laten ze dat massaal na. Na maanden oefenen worden de jongens tijdens een oefening beschoten in het bos. In alle verwarring doet niemand iets. De korporaal schiet uit zijn slof: „We worden aangevallen. Er wordt maximaal vuur uitgegeven. En niemand vuurt terug! Ongelofelijk.” De jongens hadden zich beter kunnen aanmelden voor de opleiding tot dronepiloot.